

VaderKracht Centraal, nr. 5

September 2022

Versie 27-09-2022



© Bob de Raadt

Freelance Contextueel Maatschappelijk Werker – Methodisch Ouderbegeleider –
Pastoraal counselor - lid Connect2Grow > Connect2Fathers/Fathers4Fathers –
Auteur/boekenrecensent – Assistent onderzoek Verloskunde-Gynaecologie Erasmus MC
Sophia – Gastdocent Erasmus MC Academie - ROTTERDAM.

www.bobderaadt.nl

@ bobderaadt@live.nl

Ook op: LinkedIn – Instagram – You Tube: https://youtu.be/y9WX_gspePw

Inhoudsopgave:

- Agenda (pag. 2).
- Publicaties (pag. 3).
- Overdenking – tijdens VaderGids-avond 26-09-2022, in VEG De Ark, Gorinchem (pag. 2)
- Berichten (pag. 5).
- <https://www.cgm.nl/blog/pensioen-exit-gaan-inside-zijn> Publicatiedatum: 14 september 2022. Blog nr. 2. (pag. 10)
- Spel verbindt via schatkist vol verhalen (pag. 11)

Agenda:

- 26-09-2022: VaderGids-avond, vanaf 20.00 uur, gebouw VEG De Ark – Gorinchem. Vindplaats: <https://www.youtube.com/watch?v=mKZk54rcqEg>
- 27-10-2022: ‘Echtpaar-ouders’-training, www.hartelijkverbonden.nl Zie persbericht onder het kopje ‘berichten’. <https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/toegewijd-struikelen-echte-vaders-gezocht/>
- 14-12-2022: <https://www.ouderscentraal.nl/congres-goed-contact-met-prille-ouders/>
Congres ‘Goed contact met prille ouders’.

Publicaties:

- <https://www.cgm.nl/blog/pensioen-exit-gaan-inside-zijn> Publicatiedatum: 14 september 2022.
- https://youtu.be/y9WX_gspePw, met video’s (interviews, congresverslag)
- <https://www.facebook.com/cgm.nl/posts/bob-de-raadt-was-altijd-druk-met-zijn-werk-op-de-afdelingen-verloskunde-en-neona/5855924751094255/>

Overdenking: Joh. 15: 1 – 17 (26-09-2022)

Mijn Vader is de Landman ¹

* Vindplaatsen ² van **landman** in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Johannes 15:1

Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de **Landman**.

2 Timotheüs 2:6

De **landman**, als hij werkt, moet alzo eerst de vruchten genieten.

Jakobus 5:7

Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de **landman** verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen.

*** Woorden van Jezus die je hart raken: “En Mijn Vader is de landman”** ³

¹ <https://www.bible.com/nl/bible/328/JHN.15.1-8.NBG51>

² <https://www.statenvertaling.net/concordantie/1/landman/2/>

Een wijnstok moet een landman hebben om hem te planten en voor hem zorg te dragen, om zijn vrucht te plukken en er zich in te verblijden. Jezus zegt: 'Mijn Vader is de landman'. Hij was de Wijnstok door God geplant. Alles wat Hij was en deed, had Hij aan de Vader te danken; in alles zocht Hij alleen de wil en de heerlijkheid van de Vader. Hij was mens geworden om ons te tonen wat een schepsel voor zijn Schepper behoort te zijn. Hij nam onze plaats in, en de geest waarin Hij voor de Vader leefde, en die Hij ook tot de onze wil maken, was altijd: 'Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen'. Hij werd de ware Wijnstok, opdat wij ware ranken mochten zijn. Zowel ten opzichte van Christus als onszelf leren deze woorden ons twee lessen van volkomen afhankelijkheid en volmaakt vertrouwen.

Jezus zegt: Mijn Vader is de landman - Christus leefde altijd in de geest waarvan Hij eens had gezegd: 'De Zoon kan uit Zichzelf niets doen'. Zo afhankelijk als een wijnstok is van zijn landman voor een plaats om te groeien, voor zijn afrastering, watervoorziening en snoeiing, zo volkomen afhankelijk voelde Christus Zich elke dag van de Vader voor de wijsheid en de kracht om de wil van de Vader te doen. Zoals Hij in het voorgaande hoofdstuk (14:10) zei: 'De woorden die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken'.

Deze algehele afhankelijkheid had tot zijn gezegend tegenbeeld het zeer zegenrijke vertrouwen dat Hij niets te vrezen had: de Vader kon Hem niet teleurstellen. Met zulk een Landman als Zijn Vader, kon Hij de dood en het graf ingaan. Hij kon vertrouwen dat God Hem zou opwekken. Alles wat Christus is en heeft, heeft Hij niet van zichzelf, maar van de Vader.

Jezus zegt: Mijn Vader is de landman - Dat is even gezegend waar voor ons als voor Christus. Christus staat op het punt Zijn discipelen te onderwijzen over het rank-zijn. Voor Hij het woord ook maar eens gebruikt, of rept over het blijven in Hem of het vrucht dragen, laat Hij hen hun ogen hemelwaarts richten naar de Vader, die over hen waakt en alles in hen werkt. Aan de wortel van alle christelijk leven ligt de gedáchte dat God alles zal doen, dat let enige wat wij moeten doen is onszelf aan Zijn handen toevertrouwen en alles aan Hem overlaten, onder belijdenis van onze totale hulpeloosheid en afhankelijkheid, in het vaste vertrouwen dat Hij alles geeft wat wij nodig hebben.

Christus kwam om ons tot God te brengen. Christus leefde het leven van een mens precies zoals wij het moeten doen. Christus, de Wijnstok, wijst op God, de Landman. Laten wij dan op God vertrouwen, zoals Hij op God vertrouwdde, dat alles wat we behoren te zijn en te hebben, als diegenen die de Wijnstok toebehoren, ons van boven gegeven zal worden.

Jesaja zei (27:2): 'Te dien dage zal er een wijngaard zijn, die bruisende wijn voortbrengt. Ik, de Here, zijn Behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem dag en nacht behoeden'. Eer we gaan denken aan vruchten of ranken, moeten we ons hart laten vullen met het geloof: zo wondervol als de Wijnstok is de Landman. Zo hoog en heilig als onze roeping is, zo machtig en liefdevol is de God die dit alles zal bewerken. Zo zeker als de Landman de Wijnstok maakte tot hetgeen Hij zijn moest, zal Hij elke rank maken tot wat zij worden moet. Onze Vader is onze Landman, de garantie voor onze groei en vrucht.

³ <https://www.holyhome.nl/wijngaard-2.html>

- Bruce Wilkinson zich voorlichten door een wijnboer ⁴:

'Nieuwe ranken hebben de neiging omlaag te kronkelen en langs de grond verder te groeien,' legde hij uit. 'Maar ze dragen daar beneden geen vrucht. Bij ranken die over de grond groeien, raken de bladeren bedekt met stof. Als het regent, worden ze modderig en komt er meeldauw op. De rank wordt dan ziek en nutteloos.' Wat doe je dan? vroeg ik (Bruce Wilkinson). 'Afsnijden en weggooien?' 'O nee!' riep hij uit. 'Daar is de rank veel te waardevol voor. We lopen met een emmer water door de wijngaard op zoek naar zulke ranken. We tillen ze op en wassen ze af.' Hij gebaarde met zijn donkere, eeltige handen. 'Dan wikkelen we ze om het latwerk of binden ze op. Niet lang daarna doen ze het prima.'

Toen ik bovenstaande las begreep ik des te meer hoe liefdevol de 'landman' omgaat met de tere nieuwe ranken, die hun weg nog naar beneden zoeken! Die bijna als een automatisme hun weg naar de aarde zoeken en terecht komen in de modder!

Dan begrijp je ook beter vers 3 uit dit gedeelte waar Jezus zegt: Gijlieden zijt nu rein!

Wat een zorg, niet alleen in het offer van Jezus Christus.

Maar ook voor Gods Kinderen in het groeiproces van jongs af aan! De jonge ranken worden schoongemaakt, verzorgd en 'omhoog' gericht, zodat de Zon ze kan bereiken met haar koesterende stralen en ze vrucht gaan dragen.

- **Efeze 1: 3-14** is een prachtige tekst ook in dit kader te lezen. In dit stuk gaat het zowel over God de Vader (3-6), over Jezus de Zoon (7-12) en over de Heilige Geest (13-14). Prachtig om hierover na te denken en te beseffen hoe groot God is, wat Hij ons gegeven heeft in Zijn Zoon, Zijn Gezalfde, Zijn Messias en in de Heilige Geest. Vers 3: "Gezegend zij de God en **Vader** van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus". Vers 5: "In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,.."
- Lees gerust verder in dit gedeelte en laat je daar als vader door inspireren. Wat een rijkdom, wat een rust, wat een verzoening en vrede.



Denkstof:

- Hoe is God de Vader Landman voor jou?

⁴ <http://www.bekering.nl/christenzijn10.html>

- Hoe ben jij Landman (vader) voor jouw kind(eren)? Op welke manier ben jij er voor jouw kind(eren)?
- Wat geven de kinderen aan jou terug?
- Bekijk samen:

<https://www.geloofstoerusting.nl/videos/mannen-bouw-en-bescherm/>

Bespreek samen wat je van deze video vindt.

- Wat waardeer je van de ander als vader, terugkijkend op jullie gesprek.
- Samen afsluiten met gebed: voorbede en dankzegging

#####

Berichten:

- **Eerst dit:** 1 Koningen 8:22-32 > Anders dan je ouders (Ned. Dagblad, 29-08-2022; pag. 23). Salomo bidt wel, maar anders dan zijn vader. Misschien leren we hier dus een nieuwe generatie niet af te meten aan de vorige generatie. Om niet het sjabloon van vroeger te plakken op mensen die nu geroepen zijn om te leven en te bidden. Misschien heb je er zelf weleens last van: afgemeten worden aan een sterke moeder of een vrome vader. Maar jij kunt niet zijn zoals zij. Wees jij dan jij. En bid zoals jij kunt bidden. David mocht de tempel niet bouwen. Salomo wel. Soms geeft God een nieuwe generatie een nieuwe kans, omdat een eerdere generatie niet zonder misstappen was.
* ND-vraag: *Hoe ben jij geroepen tot iets waar je vader en moeder niet toe kwamen?*
- https://familyfactory.nu/wp-content/uploads/2020/07/FF-Top-Tip_WvdO-Durf-te-delen_v1.pdf Week van de Opvoeding, van 3 t/m 9 oktober 2022 !!!
- [Arktueel 18-09-2022, VEG De Ark](#)

Uitnodiging 'VaderGids-avond' - 26 september om 20.00 uur:

Beste vaders,

Op maandagavond 26 september, vanaf 20.00 uur is er een informele avond, voor vaders over 'betrokken vaderschap'.

Tijdens de vorige avonden in april en mei dit jaar was het een gezegende ervaring om met elkaar te praten over vaderschap, toegewijd vader zijn, God de Vader, 'Daddycation'. Hoe wij als vaders invulling geven aan ons geloof en ons vaderschap. Soms kan dat best schuren en knetteren! Het waren boeiende en inspirerende gesprekken. Vandaar deze follow up en de uitnodiging om er op 26 september bij te zijn.

Inloop: vanaf 19.45 uur, in de benedenzaal van VEG De Ark.

Neem iets lekkers mee voor in en na de pauze. En neem een speciaal voorwerp mee, dat jou inspireert bij jouw vaderschap (een typerende foto, een uitspraak, een lied, een boek o.i.d.).

Je bent van harte welkom en voel je vrij om andere vaders ook mee te nemen.

Groet, Bob de Raadt, bobderaadt@live.nl - www.bobderaadt.nl/vaderschap.php

(Voor een link naar de stream wordt gezorgd:

<https://www.youtube.com/watch?v=mKZk54rcqEg&feature=youtu.be>). De

PowerPointPresentatie is te zien op

<https://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php> > God de Vader, Jezus de Zoon etc.

- **Persbericht**

Versie 27-08-2022 (voor verbetering vatbaar)

Nieuw programma

Vanuit Hartelijk-Verbonden wordt een programma aangeboden voor echtparen/partners die als echtgenoten ook na willen denken over hun ouderschap: hun moeder-zijn en hun vader-zijn. Over hun ontwikkeling als echtpaar en als ouders, hun bloei en groei in moeder-zijn en vader-zijn, over belemmeringen en 'goede-ouder'-ervaringen, over 'Daddycation', over patronen en stagnaties, over leerpunten en herstelwerk, betrokkenheid en toewijding. Het aantal bijeenkomsten is een drieslag -afhankelijk van de behoefte en ontwikkeling- 1 à 3 avonden.

Ouderschap-partnerschap-vaderschap

Moederschap komt vaker aan de orde. Moeders hebben zo hun eigen netwerk. Vaderschap is nog vaak een soort 'ondergeschoven kindje': weinig besproken, solistische invulling van vaderschap, moeilijk kunnen praten over gedachten en emoties, eerder in de 'doe-stand' dan in de 'bespreek-stand'. En dat terwijl vaders eigenlijk best wel behoefte hebben om vanuit hun hartsverlangen na te denken en te praten over hun betrokkenheid en liefde voor hun kind(eren). Dit programma nodigt vaders uit om hun betekenis en toewijding aan hun kind(eren), echtgenote en aan het gezin, **samen met hun partner** bewuster inhoud en inbedding te geven.

Werkvormen - programma

In dit programma worden diverse werkvormen aangeboden: kennismakingsspellen, individuele opdrachten, samen wandelen, stiltemomenten, studies over ouderschap/onderlinge communicatie, vaderschap & moederschap (betekenis, inhoud, verdieping en ouderschap-in-actie). Tijdens de bijeenkomst wordt ook aandacht besteed om de christelijke context waarin ouders leven: God de Vader, als referentie- en inspiratiebron (Daddycation). Welk beeld heb je van Hem? Wat is jouw eigen moederbeeld en jouw persoonlijk vaderbeeld?

Begeleiders: Corrie Kole (pastorale counseling, HartelijkVerbonden) en Bob de Raadt (freelance contextueel maatschappelijk werker).

Corrie Kole - HartelijkVerbonden: www.hartelijkverbonden.nl



Bob de Raadt: www.bobderaadt.nl/vaderschap.php



Verdere informatie

Plaats/locatie: Stichting Landgoed De Hertgang – Klaverblokken 18 – 4661 HJ Halsteren

Programma: van 16.00 – 21.30 uur

Aantal deelnemers: 25

Opgave via: HartelijkVerbonden > info@hartelijkverbonden.nl

Kosten van deelname: €59,95 ⁵

- <https://www.rinnah.nl/9789083224053/hoddenbagh-wim/gewoon-papa/>
Gewoon papa
Geschreven door **Bob de Raadt** op **10 september 2022**



Gewoon papa; over aardse papa's en hun volmaakte hemelse vader – Thema: Generaties.

Dit is een tijdschrift voor “vaders die er voor hun kinderen willen zijn in alle seizoenen van het leven”. Vaders komen aan het woord om over hun vaderschap te vertellen. En dat gebeurt op een gevarieerde wijze. 'Gewoon papa' gaat over kwetsbaar vaderschap, om op een verbindende wijze met andere vaders in contact te zijn, voor onderlinge hulp, adviezen en steun, voor (h)erkenning en gezamenlijk plezier. Zoeken naar en het vinden van “vaderlijke wijsheid en principes”. Het tijdschrift geeft tips voor leuke, actieve, gezamenlijke activiteiten. En kooktips. Het biedt een Bijbelstudie over de hoveling uit Kapernaüm (Joh. 4:47 vv) Het eerste nummer van 'Gewoon papa' is kleurrijk, zowel qua lay-out als in informatieve zin. De persoonlijke verhalen van de vaders zijn boeiend en geven een goed beeld van hun inspiratie en hun ontwikkeling als vader. Ook de opvoedingsaspecten komen op een nuttige manier naar voren, met uitnodigende tips om vaderschap invulling te geven. Een geslaagd eerste nummer van 'Gewoon papa', dat nieuwsgierig maakt naar het volgende nummer.

- Marcel Vroegop⁶ (1986) vertelt in een interview⁷ zijn partnerrelatie en over ongewilde kinderloosheid. “pijn, maar geen boosheid”. Het geloof in een grote God die in alles

⁵ Voor verdere informatie: <https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/toegewijd-struikelen-echte-vaders-gezocht/>

⁶ Marcel Vroegop is opgegroeid in Kesteren en woont in Ede. Hij werkt o.a. voor Stichting Geloofstoerusting en voor Interkerkelijk Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdwerk.

voorziet, kan ook pijn doen, weet Vroegop. 'Mijn vrouw en ik zijn inmiddels acht jaar getrouwd, we hebben geen kinderen, maar we zijn wel stapelgek op kinderen. Bij vlagen gaat dat goed; dan is het leven goed, God is goed en de zon schijnt. Maar bij tijden is het echt ook heel moeilijk'. 'Ik geloof echt dat God als Vader alles in mijn leven bestuurt. En dus kan ik Hem vragen: Vader, het duurt nu wel echt heel lang'. Maar boos zijn op God, die weet wat goed voor je is? Dat wil Vroegop niet. 'Door mijn karakter en geloofsopvoeding wil ik dat niet zijn. En daarom bid ik: leer mij Uw wijsheid te zien, leer mij hoopvol te zijn en erop te vertrouwen dat er iets op ons pad komt. Maar wat de weg ook is, geef dat ik nooit het gevoel zal kwijtraken dat U goed bent'. Een onvervulde kinderwens is ingewikkeld, bijv. als anderen een vierde kind in zes jaar krijgen. Geen vader of moeder zijn is moeilijk, want dan mis je die rol. Maar wel vader of moeder zijn is ook moeilijk, want dan bestaat het gevaar dat je jezelf verliest in je kind. De vraag die ik moet beantwoorden, is 'Wie is Marcel als hij geen vader is? Dan komt het aan op wie je bent in Christus; dat is ten diepste je identiteit.'

- <https://www.geloofstoerusting.nl/>
- <https://www.geloofstoerusting.nl/videos/mannen-bouw-en-beschermt/>
- <https://www.geloofstoerusting.nl/videos/huisgodsdienst-advies-drukke-vaders/>
- <https://www.geloofstoerusting.nl/artikelen/de-sterkste-mannen-zijn-zacht/>

- <https://www.rinnah.nl/beoordelingen/>

De weg van de vader

Geschreven door **Bob de Raadt** op **10 september 2022**

In het kader van 'VaderKracht' vind ik het bijzonder, dat hij nu met een boek over zijn vader uitgekomen is. Zijn vader overleed in november 2015, terwijl hij op tournee was geweest in Japan. Dit boek beschrijft het leven van zijn vader door de ogen en belevenissen van Michael. Daar doorheen loopt het verhaal van hoe zijn vader God de Vader diende: trouw in zijn werk, ook na een ernstig ongeluk met nekletsel en resterende pijnklachten, tijdens het coachen van zijn honkbalteam, na een zeer ernstig vliegtuigongeluk waar vader en zoon min of meer getuige van waren en de grote impact van dat vliegtuigongeluk op de directe leefomgeving, het verdriet van de omwonende, de verslagenheid, de langdurige rouw. Vergelijkbaar met de Bijlmerramp en de MH17. Het boek trekt je direct het verhaal in en je leest het in één adem uit. De hoofdstuk-indeling geeft in kernachtige woorden weer hoe hij zijn vader heeft meegemaakt (in diens dienend leiderschap) en hoe hij God de Vader ervaart. Het gaat om de volgende aspecten: de nalatenschap van de Vader/vader, het hart van de V/vader, de uitmuntendheid van de Vader, de genade van de Vader, diens trouw, uitnodiging, redding, gemeenschap, roep, liefde, kracht, gerechtigheid, gesprek, erfenis, het huis en het aanbod van de Vader. Stuk voor stuk indringende hoofdstukken, met mooie praktijkvoorbeelden. Zo heeft Michael W. Smith zijn vader beleefd en meegemaakt; kostbare, liefdevolle herinneringen. Het liedje 'Footsteps', van het album 'A Million Lights' gaat met name over de inspirerende relatie van Michael met zijn vader. Van harte aanbevolen, om vaderschap vanuit Vaderschap te doordenken en je te laten inspireren. Zeker de moeite waard.⁸

⁷ ND, 04-09-2022, Bijlage Zondag, pag. 4-6; door Ilse Brandemann. 'Reformatorisch zijn is fantastisch. Het gaat niet om de buitenkant'.

⁸ Recensie in ND, 09-09-2022, Gulliver, pag. 9. Wim van der Aa geeft als beoordeling: "liefdevolle verwerking van de band met vader". Daarnaast een wat subjectieve opmerking: 'Nogal directe verbinding van God met ons leven'. Dat is iets wat de recensent anders beleeft en niet herkent.



De weg van de Vader Smith, Michael W.

- TobyMac verwerkt het verlies van zijn zoon Truett zonder bitterheid. Truett stierf aan een overdosis drugs. TobyMac is zanger, voorheen bekend van de band 'dcTalk'. Op het nieuwste album 'Life After Death' (Capitol CMG) maakt hij ook even een verstillende pas op de plaats met het lied 'Faithfully'. Het is zijn meest directe samenvatting van het verlies, de rouw en zijn geloofsbehoud. 'I may never be the same man, but I'm a man who still believes'. (Bron: ND, Gulliver, 09-09-2022, artikel door Leon van Steensel, pag. 20).
- **Mediawijs opvoeden, Magazine**, eenmalige uitgave van jongerenwerkorganisatie The Mall Gorinchem. T.b.v. opvoeders, docenten, en (zorg)professionals, om hen meer inzicht te bieden in de online leefwereld van kinderen en tieners en handvatten te geven om ze wijs te laten opgroeien met internet, sociale media en gamen. Bron: www.mallgorinchem.nl/mediawijsopvoeden I.s.m. de Gemeente Gorinchem en Youth for Christ. Dit magazine bevat veel informatie:
 - www.youtube.com/mallgorinchem met de videoclip 'Ik hou het 100', om jongeren te helpen om grenzen tussen echt en nep te onderscheiden. Thema's: zelfbeeld, identiteit, nepnieuws en online imago.
 - Ouderlijk toezicht op gamsoles: ondersteunende app's van Microsoft, Sony en Nintendo: Google Family for parents
 - www.mediawijsheid.nl/mediadiamant :



dat ook binnen therapie een nuttige functie kan vervullen. Al spelend kom je in dialoog met elkaar, ontdek je nieuwe hulpbronnen en kun je, misschien uit onverwachte hoek, erkenning krijgen. Laatst vertelde een cliënt mij iets van zijn heftige levensverhaal. Hij was net vader geworden. De relatie met zijn vriendin was zeer complex, mede door haar eigen voorgeschiedenis en haar minderjarigheid. De jeugdbescherming was vanaf de aanmelding reeds bij deze casus betrokken. In één van de vele gesprekken vertelde hij mij dat hij zijn vader nooit gekend had, voor hem enorm gemis, dat zijn moeder niet echt positief over zijn vader gesproken had en dat hijzelf nu een goede vader wilde zijn voor zijn zoon. Daar sprak zo'n oprecht verlangen uit: hij wilde zijn zoon geven wat hij zelf niet ontvangen had. Deze jonge vader kan veel inzicht in zichzelf verwerven vanuit het contextuele gedachtengoed. In de begeleidingsgesprekken kwamen diverse invalshoeken naar voren. Deze vader wilde weliswaar veel geven, maar daaromheen speelden tal van barricades en zaken waar hij rekening mee hield of moest houden. Er was zoveel ballast in z'n leven! Ik moest aan dit voorbeeld denken, toen ik kennismaakte met het spel 'Open Huis' van Willy Veijer, contextueel therapeut.⁹ Het is een leerzaam, verrassend, uitnodigend, speels en serieus bordspel.



Het spel bevat een kelder, een zolder, een

logeerkamer, slaapkamers, een keuken en een chillroom. Elke ruimte kent zijn eigen betekenissen, ervaringen, kwetsbaarheden en geheimen. Wie op ontdekkingsreis wil gaan, zal veel nieuwe luikjes kunnen openen. Ieder gezin en iedere familie heeft immers een schatkist vol verhalen. Waardevolle ervaringen, die je met elkaar beleeft, goede herinneringen. Maar ook moeilijke ervaringen (of: situaties), waar je samen doorheen gekomen bent, vormen goede

⁹ <https://binnendecontext.com/publicaties/> - <https://binnendecontext.wordpress.com/over/>

verhalen: je kunt er moed en kracht in vinden. Het spel is de moeite waard om gespeeld te worden. Bijvoorbeeld door partners die elkaar beter willen leren kennen. Of door hulpverleners met hun cliënten om spelenderwijs hun verschillende leefdomeinen te verkennen en bespreekbaar te maken. Het is ook interessant voor leden van een intervisiegroep om samen het contextueel gedachtengoed te exploreren. Van harte aanbevolen. Meer weten? Klik hier voor een inleidend en boeiend instructiefilmpje

Bob de Raadt is werkzaam als medisch maatschappelijk werker, methodisch ouderbegeleider, contextueel hulpverlener bij Erasmus MC-Sophia en als gastdocent bij Erasmus MC Academie.

Bron: <https://www.ouderscentraal.nl/spel-verbindt-via-schatkist-vol-verhalen/> ; 10 juni 2020 – Nieuwsbrief Ouders Centraal; recensie n.a.v. het spel 'Open Huis' van Willy Veijer e.a.

#####

Max Lucado (2015) *Papa voor altijd* (Kokboeken) – ISBN 9789043525220.

In *Papa voor altijd* geeft Max Lucado de wijze lessen door die zijn vader hem leerde en voegt daar zijn eigen ervaringen als vader aan toe. Hij gaat de fouten die hij als vader heeft gemaakt, niet uit de weg, want juist die zijn leerzaam! Max Lucado staat met beide benen op de grond in zijn profielschets van wat een man een goede vader maakt. Daarbij vormt wat de Bijbel zegt over vaderschap de rode draad: God zelf laat zien hoe je een goede vader bent.

