

VaderKracht Centraal, nr. 2

Versie 24-06-2022



© Bob de Raadt

Medisch Maatschappelijk Werker – Contextueel Hulpverlener – Methodisch

Ouderbegeleider – Pastoraal counselor - lid Connect2Grow >

Connect2Fathers/Fathers4Fathers – Auteur/boekenrecensent – Assistent onderzoek

Verloskunde-Gynaecologie Erasmus MC Sophia – ROTTERDAM.

www.bobderaadt.nl

@ [@bobderaadt@live.nl](https://www.instagram.com/bobderaadt)

Ook op: LinkedIn - Instagram

Inhoudsopgave:

- Vader-zoon-dynamiek (p.2)
- Berichten (p.3)
- Review: *De weg van de Vader* – Michael W. Smith. (p.4)
- Onderzoek ‘vaderbetrokkenheid’ n.a.v. serie studieavonden ‘VaderKracht’ (p.6)
- Recensie: *Gewoon papa, over aardse vaders en hun volmaakte hemelse Vader*; tijdschrift. (p.9)
- Publicaties en publiciteit (p.10)

‘Vader-zoon’ dynamiek:

Verhaal 1 (anoniem)

- ***Afscheidsbrief***

“Lieve Papa,

Nu het toch minder wordt met je, wil ik je toch nog wat zeggen.

Je weet, ik ben niet zo’n prater. We houden het altijd maar lekker luchtig en zeggen “komt wel weer goed!”.

Wil je bedanken voor alles: zo’n vader als jij zou iedereen willen wensen.

Heb zoveel mooie herinneringen aan m’n jeugd en daarna. Je bent altijd zo betrokken bij ons geweest en wat ik ook deed, je stond altijd echter me. Je liet me vrij en wat m’n keuze ook was, je zal me nooit veroordelen en laten vallen. Dank je wel daarvoor.

Ik vond het altijd geweldig met je, was vroeger altijd blij dat je met ons was. Als ik zo terug denk, wat hebben we dan leuke dingen gedaan met elkaar. Leuke vakanties gehad, dat ik met je mee mocht met de vrachtwagen. Heel wat af gefietst met elkaar. En nog veel meer van zulke momenten. Nu ik wat ouder word, ga ik die momenten steeds meer waarderen. Vroeger dacht ik er nooit over na.

Lieve papa, ik wil je echt bedanken voor alles wat je hebt gedaan voor me. En als je straks er niet meer bent en op me neer kijkt, weet dat ik van jou houd en hoop dat ik ooit weer bij je mag komen. Zal er voor mama zijn als jij er niet meer bent.

Liefs, je zoon”.

- **Verhaal (2): Een bericht van een vader aan zijn zoon (anoniem).**

“Zoon, ook al ben ik een waardeloze vader, je blijft toch mijn zoon. Ook al kan ik in jouw ogen niets goed doen, je blijft toch mijn zoon. Ook al ben ik voor jou de meest negatieve persoon, ik heb altijd het goede met je voor. Het komt misschien niet zo over bij je, maar ik geef echt om je. Blijkbaar kunnen we slecht met elkaar communiceren en hebben we al snel ruzie waarbij het er fel aan toe kan gaan en dat is jammer. Ik hoop dat we elkaar kunnen gaan respecteren om wie we zijn. Mijn intenties zijn oprecht en ik hoop dat we er met z’n tweeën uit kunnen komen. Mijn hart huilt hoe we met elkaar omgaan. Ik zal nooit definitief de deur dicht gooien en ik hoop jij ook niet”.

- TobyMac is een bekende zanger in de wereld van de gospelmuziek. Kortgeleden **verloor hij een zoon**. Sinds dat verlies verwerkt hij zijn verdriet in zijn songs. “Als alles je uit de handen dreigt te vallen, je je geloof dreigt te verliezen, dan eindigt dat steeds met de roep naar Jezus: “U bent het die ik nodig heb!” Ryan Stevenson schreef samen met TobyMac het nummer ‘I Cry Jesus’ >

Not a moment goes by, where this World won't try

To rattle me out of my peace

And my faith is like sand, slipping right through my hands

And crumbling under my feet

When answers don't come, my heart goes numb

I fall to my knees

And I cry Jesus, when I'm barely holding on

When my hope is all but gone

You are the word that I speak

I cry Jesus, the name above all names

Every minute every day

You are the one that I need

I cry, I cry, Jesus

I cry, I cry, Jesus¹

•



2

Berichten:

- In mei 2022 is het eerste nummer van het magazine '*Gewoon papa*' verschenen. Een magazine over aardse vaders en hun hemelse Vader. Een mooi en nuttig initiatief. In het tijdschrift staan interviews, Bijbelstudies, verhalen over vaders etc. Nadere gegevens: ISBN 9789083224053; €9,95; info@scholtenuitgeverij.nl; 038-3035635^{3,4}

¹ Bron: *Family7 Magazine*, juni 2022; p:15. Herkenbaar verdriet; zoeken naar steun.

² Het beroemde schilderij van Rembrandt over de gelijkenis van de Verloren Zoon en de Wachtende ontvangende Vader; naar Lucas 15: 11-32.

³ Bron: *Family7 Magazine*, Jg 12-nr.6-juni 2022; p. 24, 25.

⁴ Zie review op pagina 9.

Review:

Michael W. Smith, Robert Noland (2021) – De weg van de Vader. Lessen van mijn vader over het leven en over God; Heerenveen: Ark media – €20.00; pp. 200 - ISBN 978-90-33803-08-6.

Michael W. Smith is een multi-platina artiest, een gevierd songwriter, producer, bestsellerauteur en een veelgeprezen acteur. Hij is getrouwd met Debbie, heeft vijf volwassen kinderen en hij is grootvader van zestien kleinkinderen. Degenen die wel eens een optreden van hem hebben meegemaakt, zullen aangeraakt zijn door zijn passie voor muziek en christelijk engagement (met Compassion, een christelijke hulporganisatie en andere projecten). Ik heb dit altijd aansprekende en ontroerende concerten gevonden.

In het kader van ‘VaderKracht’ vind ik het bijzonder, dat hij nu met een boek over zijn vader uitgekomen is. Zijn vader overleed in november 2015, terwijl hij op toernee was geweest in Japan. Dit boek beschrijft het leven van zijn vader door de ogen en belevenissen van Michael. Daar doorheen loopt het verhaal van hoe zijn vader God de Vader diende: trouw in zijn werk, ook na een ernstig ongeluk met nekletsel en resterende pijnklachten, tijdens het coachen van zijn honkbalteam, na een zeer ernstig vliegtuigongeluk waar vader en zoon min of meer getuige van waren en de grote impact van dat vliegtuigongeluk op de directe leefomgeving, het verdriet van de omwonende, de verslagenheid, de langdurige rouw. Vergelijkbaar met de Bijlmerramp en de MH17.

“Mijn vader is mijn held. De aardigste, vriendelijkste man die ik ooit gekend heb. De persoon in mijn leven die voor mij altijd de meeste gelijkenis met Jezus heeft vertoond, en die beginselvast de eigenschappen van mijn Abba Vader heeft weerspiegeld”. Met deze zin opent Michael zijn verhaal, over zijn vader en over zijn Vader, Abba God. Heel direct en persoonlijk. Smith vertelt zijn verhaal en daarnaast ook hoe zijn vader opa was voor zijn kleinkinderen. Hoe hij medemens was voor zeer veel naasten, op een bijzondere manier. Lees het verhaal zelf maar. Het boek trekt je direct het verhaal in en je leest het in één adem uit. De hoofdstuk-indeling geeft in kernachtige woorden weer hoe hij zijn vader heeft meegemaakt (in diens dienend leiderschap) en hoe hij God de Vader ervaart. Het gaat om de volgende aspecten: de nalatenschap van de Vader/vader, het hart van de V/vader, de uitmuntendheid van de Vader, de genade van de Vader, diens trouw, uitnodiging, redding, gemeenschap, roep, liefde, kracht, gerechtigheid, gesprek, erfenis, het huis en het aanbod van de Vader. Stuk voor stuk indringende hoofdstukken, met mooie praktijkvoorbeelden. Zo heeft Michael W. Smith zijn vader beleefd en meegemaakt; kostbare, liefdevolle herinneringen. Het liedje ‘Footsteps’, van het album ‘A Million Lights’ gaat met name over de inspirerende relatie van Michael met zijn vader.

Eigenlijk krijg je een soort inkijkje in een foto-album van een familie: Michael en zijn familie in verschillende generaties.

Een korte, erg ware opmerking van de schrijver – in rouw om zijn vader – ‘Rouw kent geen tijdslimiet’. Dat klopt. Zo staan er meer rake constatering in: eerlijk en to the point. Over de perfectie die zijn vader waarmaakte, over zijn gemoedelijkheid en vasthoudendheid, zonder andere mensen te beschadigen, over zijn overzicht en bescheidenheid, het letten op andermans omstandigheden, het voorbij-de-problemen-denken-en-doen.

Smith geeft ook herinneringen door hoe zijn kinderen hun opa herinneren:

1. opa speelde altijd met hen.
2. opa gaf al mijn kinderen een koosnaam, een troetelnaam, een liefdevolle naam.

naar mij retour te mailen: bobderaadt@live.nl De antwoorden verzamel ik anoniem om zo een idee te krijgen

- hoe jij/jullie God de Vader beleeft/beleven,
- hoe jij/jullie de relatie tussen God en Zijn Zoon ziet/zien en
- wat dit alles betekent voor jouw/jullie vaderschap.

Met het resultaat van deze interviews hoop ik dat wij elkaar, als gemeenteleden, verder kunnen steunen en inspireren in ons vaderschap/ouderschap en ons christen-zijn. Ik zal na het einde van de vier studieavonden zo snel mogelijk de resultaten aan jullie doorgeven en plaatsen op de website van De Ark en op mijn website

www.bobderaadt.nl

Op deze website vind je trouwens meer informatie over: vaderschap, christelijke opvoeding & ouderschap en het project: 'Connect2Fathers'.

Bedankt alvast voor jullie openheid en medewerking. Gods zegen toegewenst bij het invullen en in jullie vaderschap/Daddyation!

PS: Mocht je de vragenlijst te lang vinden, kies dan gerust uit welke vragen je belangrijk vindt om te beantwoorden.

Vragenlijst:

Thema: God de Vader, Abba:

- Hoe zie jij God de Vader, als Vader, als Abba/pappa?
(antwoord) >
- Wat betekent Hij voor jou?
- Hoe kom je aan dit beeld van God?
- Hoe is jouw dagelijkse omgang met de Vader in de Hemel?
- Is er een verband tussen jouw beeld van God en de relatie met jouw eigen vader?
- Wat is jouw belangrijkste/dierbaarste ervaring met God de Vader?

Veel heb ik zelf van mijn biologische vader hetzij door zijn voorbeeld hetzij door de persoon die hij was. Dat vertaalt zich ook in mijn omgang met God. Er zijn waarschijnlijk talloze momenten (geweest) waar God's werk zichtbaar was maar die ik niet heb opgemerkt.

Één situatie weet ik nog heel goed: we waren op vakantie en moesten hoognodig tanken maar kwamen in een omleiding terecht zonder tankstations. Op dat moment begaf de koppeling het en werden met een autotransporter naar een garage gebracht (met een bezinepomp). Er bleek niets aan de hand te zijn maar we konden wel tanken en de weg vervolgen. Kortom: God geeft oplossingen die wij niet kunnen bedenken.

Thema: Jezus de Zoon van de Vader:

- Wie is Jezus voor jou?
- Hoe beleef jij Jezus in jouw dagelijks leven?
- Wat leer jij van Hem als je let op Zijn omgang met Zijn Vader?
- Welk Bijbelgedeelte spreekt jou het meest aan (of meerdere Bijbelgedeelten) over de relatie tussen God de Vader en Zijn Zoon?
- Leer jij God de Vader via Jezus beter kennen? Zo ja, op welke manier?

Jezus is voor mij, behalve de enige weg tot God de Vader, in alles (omgang met Zijn Vader, omgang met mensen, bewogenheid, emotioneel, etc.) het ultieme voorbeeld.

Thema: Betrokken vaderschap/Daddyation:

a.

- Hoe inspireren God de Vader en Jezus jou in jouw vaderschap? – **hun omgang met elkaar. De afhankelijkheid van Jezus van Zijn Vader.**
 - Hoe betrek jij God en Jezus bij jouw ouderschap/vaderschap (bij moeiten, worstelingen, zegeningen, geluk)?
 - Geven Zij jou zelfvertrouwen?
 - Waardoor helpen Zij jou als vader?
 - Welk Bijbelgedeelte inspireert jou met name als vader, of welke Bijbelgedeeltes? – **de gelijkenis van ‘de verloren zoon’(toevallig? noemde Joop Strietman dit ook)**
 - Houd jij voor jezelf stille tijd? Op welke manier? – **niet persé stil: onder de douche, in de auto,**
 - Voel jij je door God gekend?
 - Heb je tips voor andere vaders op dit vlak? – **wees natuurlijk. Wees een voorbeeld**
- b.**
- Hoe geef jij samen met jouw vrouw vorm aan jullie ouderschap? – **voorbeeld in woord en daad**
 - Welke boeken (films, tijdschriften, liedjes e.a.) hebben jou geholpen om te groeien in jouw vaderschap? Welke (boeken)tips heb jij voor andere vaders? – **niet persé vaderschap maar www.groeieningeloof.nl vind ik heel verrijkend.**
- c.**
- Hoeveel kinderen heb jij/hebben jullie? - **3**
 - en hoe verdeel jij jouw aandacht over de kinderen, met persoonlijke aandacht?
 - Welke activiteiten onderneem jij samen met jouw kinderen (als gezamenlijke gezinsactiviteit) – **samen met alle kinderen een jaarlijks uitje (museum Beeld en geluid, Aviodrome, spoorwegmuseum, Nemo, etc). individueel: kanoën, paar dagen Parijs.**
 - en welke activiteiten doe jij individueel met jouw kinderen (mede afhankelijk van hun leeftijd)?
 - Wat betekenen jouw kinderen voor jou?
 - Bid jij voor jouw kinderen? Op welke manier? – **dagelijks.**
 - Hoe zijn jouw kinderen met het christelijk geloof bezig?
 - Hoe wil jij dat jouw kinderen jou later zullen herinneren? – **als geïnteresseerd, betrokken**



Recensie: *Gewoon papa; over aardse papa's en hun volmaakte hemelse vader* – Thema: *Generaties* – Scholten Uitg.; Jaargang 1 – nr. 1 – mei 2022. ISBN 9789083224053.

Dit is een tijdschrift voor “vaders die er voor hun kinderen willen zijn in alle seizoenen van het leven”. Vaders komen aan het woord om over hun vaderschap te vertellen. En dat gebeurt op een gevarieerde wijze. Er zijn ‘vader-zoon’-gesprekken: met Kees van der Staay (53 jaar, voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer) met zijn vader. Zij gaan met elkaar in gesprek met door vragenkaartjes¹⁰ te beantwoorden, en dat is een leuke manier om antwoorden van elkaar te horen. Kees Goedhart (82 jaar, spreker bij o.a. Opwekking, Pinksterconferentie) is in gesprek met zijn kleinzoon Julian. Beiden werken in een christelijke bediening en praten veel met elkaar over hun christelijk geloof, over werkaspecten en over gezinsvragen. Uitgever Cees Scholten is in gesprek met zijn dochters en ook dat levert een boeiend gesprek op over hun band en hun invloed op elkaar.

‘*Gewoon papa*’ gaat over kwetsbaar vaderschap, om op een verbindende wijze met andere vaders in contact te zijn, voor onderlinge hulp, adviezen en steun, voor (h)erkenning en gezamenlijk plezier. Zoeken naar en het vinden van “vaderlijke wijsheid en principes”. De initiatiefnemers, Wim Hoddenbagh, Jeroen Dorstijn, Filemon Peroti en Jan Pool hebben een diep verlangen om elkaar te versterken in het geloof en in vriendschap. “Zoals God de Vader er altijd voor zijn kinderen is”. En: “elke vader heeft de Vader nodig”.

Mooi citaat: “Ik hoop dat mijn zoon niet dat kin wordt waar ik altijd op heb gehoopt, maar dat ik de vader mag worden die hij graag wil hebben”. Zoals een kind vertelt dat het fijnste van de dag is, dat hij samen met papa is.



Filemon Peroti vertelt over zijn vaderschap en welk invloed zijn kinderen op hem hebben om in dat vaderschap verder te groeien en zo komen ook andere vaders aan het woord om over hun vaderschap te vertellen. “Ik praat met ze, bestudeer ze, stoei met ze, daag ze uit, geef hun waarden en normen mee, en het allerbelangrijkste: geloof. Geloof in zichzelf en in hun Maker. Ik vertel ze dat ze gelukkig kunnen zijn als ze openstaan voor avonturen. Dat ze altijd zichzelf mogen zijn en moeten opstaan voor gerechtigheid. Ik vertel ze wat het is om man te zijn in deze wereld en de rol die we hebben. En mijn dochter vertel ik wat zij van een man mag verwachten. Het belangrijkste is dat we onze zonen de dingen leren die de basis leggen voor het man zijn: loyaliteit, gerechtigheid, broederschap, doorzettingsvermogen en trouw – om een paar dingen te noemen. En dat kan door samen te fietsen, te vissen, een vuurtje te stoken, door hutten te bouwen. Dat zorgt voor contact, coaching en aandacht”.

¹⁰ Deze generatiekaartjes zijn aan te vragen bij www.prolife.nl/generatiekaartjes. Vragen als: Wat vindt u moeilijk aan ouder worden? Van wie vond u het moeilijkst om afscheid te nemen? Welke familietraditie willen jullie in stand houden? Wat deed u als kind in uw vrije tijd (hobby, sport)?

Het tijdschrift geeft tips voor leuke, actieve, gezamenlijke activiteiten. En kooktips. Het biedt een bijbelstudie over de hoveling uit Kapernaüm (Joh. 4:47 vv).

Vier muzikale vaders vertellen over vaderschap, opvoeding en muziek: Jan Willem van Delft, Elvis E, Gilbert Thera en Dwight Dissels. Een leuke uitwisseling van ervaringen.

Jan Pool gaat in op 'discipline, doelen stellen en je doel bereiken, de waarde van het hebben van buddy's en mentoren'. Het blad besluit met het 'Onze Vader', ook dat is toepasselijk.

Het eerste nummer van 'Gewoon papa' is kleurrijk, zowel qua lay-out als in informatieve zin.

De persoonlijke verhalen van de vaders zijn boeiend en geven een goed beeld van hun inspiratie en hun ontwikkeling als vader. Ook de opvoedingsaspecten komen op een nuttige manier naar voren, met uitnodigende tips om vaderschap invulling te geven.

Een geslaagd eerste nummer van 'Gewoon papa', dat nieuwsgierig maakt naar het volgende nummer.

#####

Publicaties en publiciteit:

- [Band met overleden kind blijft levenslang - Vakblad Vroeg](#) - boekrecensie door Bob de Raadt: 'Broos', van Nette Falkenburg; Vakblad Vroeg, Kennisplatform Jonge Kind; 02-06-2022.
- Preek 'Vaderdag – God de Vader – vaderschap'; 19 en 26 juni 2022. Vindplaats: <https://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php> > [God de Vader etc.](#) etc.

- **Mededeling: Betrokken vaderschap - Daddycation - VaderKracht**

Het zijn boeiende en informatieve centrale bijbelstudieavonden geweest. De discussievragen hebben steeds levendige gesprekken opgeleverd en het was fijn met elkaar onze ervaringen te delen. Ook de studies hebben veel denkstof gegeven en tot persoonlijke gesprekken geleid. De

Powerpointpresentaties, het aanvullende studiemateriaal, de enquête, de uitwerking van de vragenlijst en het dubbelinterview over 'vaderschap' en over 'zoonschap' (met Jelle Kop en ondergetekende) zijn terug te vinden op de website van VEG De Ark, onder agenda en rooster: centrale bijbelstudies; en op www.bobderaadt.nl/ouderschapenchristelijkgeloof/goddevaderjezusdezoon Bedankt voor deze fijne ontmoetingen. Voor contact en informatie: bobderaadt@live.nl

In Hem verbonden, Bob de Raadt. Bron: Arktueel 29-05-2022.& 05-06-2022.