

VaderKracht Centraal, nr. 15

Juli 2023,

2^e jaargang nr. 7.

Versie: 28-07-2023



© Bob de Raadt

Freelance Contextueel Maatschappelijk Werker – Methodisch Ouderbegeleider –
Pastoraal counselor - lid Connect2Grow > Connect2Fathers/Fathers4Fathers –
Auteur/boekenrecensent – Assistent onderzoek Verloskunde-Gynaecologie Erasmus MC
Sophia – Gastdocent Erasmus MC Academie – ROTTERDAM – blogger voor vakbond
CGMV.

www.bobderaadt.nl

www.bobderaadt.nl/vaderschap.php (interviews & boekrecensies)

www.bobderaadt.nl/connect2fathers.php (Rotterdams project 'vaderschap')

www.bobderaadt.nl/socialeverloskunde.php (kwetsbare zwangeren/risicofactoren)

www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php (magazine vaderschap & ontwikkelingen)

www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php > Daddycation/betrokken vaderschap

www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php: christelijk geïnspireerd magazine (digitaal)

www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php Vaders doen ertoe.

@ bobderaadt@live.nl

Ook op: LinkedIn – Instagram – You Tube: https://youtu.be/y9WX_gspePw

+ <https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ>

Inhoudsopgave:

- Agenda (pag. 2)
- Publicatie (pag. 3)
- Boekenplank (pag. 3):
 - *Gewoon papa: Vriendschap*
 - M. James Jordan – *Het hart van een zoon. Een reis naar het hart van de Vader.*
 - Jelmer Visscher (2021) *Vriend van de almachtige God. Zie wie Hij werkelijk is.*
- Correspondentie (pag. 5)
- Vaderschap als kernwaarde (notities en inspiraties bij de lezing op 3 juli 2023); (pag. 6).

Agenda:

- **29 aug. 2023, om 20.00 uur:** Centrale studie over het thema: *Het Vaderschap van God en hoe wij door God zonen en dochters genoemd worden.* Spreker: Willem Biesheuvel. Locatie: VEG De Ark, te Gorinchem, Kennelweg 14 (Zaal open vanaf 19.45 uur).
- **12 september 2023, van 16.00-21.30 uur: Vaders-voor-vaders.** Locatie: Landgoed De Hertgang, te Halsteren. Van te voren opgeven bij: Hartelijk Verbonden: info@hartelijkverbonden.nl

Publicatie:

- [Gewoon papa - vriendschap | Dorstein, Jeroen | 9789083321899 \(rinnah.nl\)](#)

Boekenplank:

- [Gewoon papa - vriendschap | Dorstein, Jeroen | 9789083321899 \(rinnah.nl\)](#)
Gewoon papa: Vriendschap.

Onderstaande klantbeoordeling is ingezonden op 13-07-2023 om 12:48 uur.

EAN: [9789083321899](#)

Aantal sterren: 4 sterren

Titel: **Gewoon papa: Vriendschap.**

Recensie: Gewoon papa (juni 2023) is een veelkleurig en rijk gevuld nummer over vriendschap, het belang daarvan voor mannen en geeft veel voorbeelden van vriendschappen. Vader hebben andere vaders nodig om te groeien in hun rol als vader. De interviews zijn persoonlijke ervaringsverhalen en zijn herkenbaar. Vaak komt de relatie met de eigen vader naar voren, omdat die relatie aanvankelijk moeizaam was en niet begrepen werd. De studies over vriendschappen en vaderschap zijn verhelderend. Leerzaam is het verhaal over bushcraft. Kortom: weer een informatief en leesbaar nummer, met een prachtige layout. Mooi cadeau voor Vaderdag of gewoon om kado te geven. Must read!

Naam: Bob de Raadt

E-mailadres: bobderaadt@live.nl

Met vriendelijke groet,
Rinnah chr. boeken & cadeaus



Beschrijving

'Gewoon papa' is hét magazine over aardse papa's en hun hemelse Vader. Uniek in zijn soort. Vol boeiende interviews met bekende en minder bekende vaders, diepgaande Bijbelstudie en herkenbare verhalen. Een magazine dat de lezer weet te raken met actuele thema's die mannen belangrijk vinden. Ideaal voor wie niet van veel lezen houdt, maar wel op zoek is naar diepgang.

Het centrale thema voor deze derde editie is 'Vriendschap'. Lees het drieluik met Gert Visscher (Inspire(d) Worship), Jan Zwart (oprichter van de MAF) en Gert-Jan Segers (voormalig Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie) over wat vriendschap voor hen betekent. Ontdek hoe gewone papa's omgaan met de dagelijkse uitdagingen van gezin, werk, kerk, politiek, sport, kortom, al die gebieden waarin ook jij je de door God gegeven plek wilt innemen. Laat je inspireren en uitdagen!

In dit magazine een eerlijke uitdaging, verlangen naar God en een flinke dosis nuchterheid. Koop hem voor jezelf of doe 'Gewoon papa' cadeau aan je man, vader of goede vriend.



Samenvatting

James Jordan bracht zijn jonge jaren door als professionele jager in de heuvels van Nieuw-Zeeland. Totdat hij een ontmoeting kreeg met de liefde van de Vader. Het veranderde zijn leven totaal en bracht hem op de weg van een profetische bediening. In 1997 richtte hij samen met zijn vrouw Denise Fatherheart Ministries International op. James reist nu de wereld over, spreekt op vaderhartscholen, seminars en conferenties. Maar het meest voelt hij zich thuis in de bossen en bergen van Nieuw-Zeeland om te klimmen, jagen en paragliden. James en Denise hebben twee volwassen kinderen en wonen in het prachtige Taupo in het midden van het Noordereiland. "Augustinus zei: 'Als het geschreven Woord van de Bijbel in één woord zou kunnen worden samengevat en

maar één stem zou zijn - dan zou deze stem krachtiger dan het bulderen van de zee uitroepen: De Vader heeft je lief. Ontdek waar het evangelie uiteindelijk over gaat. De profetische openbaring van zoonschap gaat de wereld over als een krachtige golf in de oceaan. Het herstelt de plaats van de liefde van de Vader in ons leven als christen. De Vader houdt van je, en of je nu een man of vrouw bent, je bent Zijn zoon - en je mag leven in de onophoudelijke ervaring van Zijn liefde die in je hart wordt "uitgegoten". Dat je de liefde van de Vader mag ervaren zoals Jezus die ervaarde. Jezus kwam naar de aarde zodat wij die liefde mogen ontvangen.

✚ **Jelmer Visscher (2021) *Vriend van de almachtige God. Zie wie Hij werkelijk is* – ISBN 978-90-903-5274-9; 150 blz. www.deepwaters.nl; info@deepwaters.nl**

Jelmer Visscher (18 jaar) schrijft een openhartig en indringend boek over hoe hij de Almachtige God ziet en ervaart. Op jonge leeftijd kwam hij tot geloof en is enthousiast voor de Almachtige. In dit boek neemt hij de lezer mee in het christen- worden en in het christen-zijn. Hij vertelt over het Vaderhart van God en hoe hij dat Vaderhart van God ervaart. Het beeld van de wijnstok en de ranken: de grond waarin de wijnstok groeit, de wortels die voor de voeding zorgen, de stam (de stevigheid), de takken en de vruchten (vrucht dragen als gelovige), (naar Joh. 15). De Here God is de eigenaar van de druivenplant. De Here Jezus is de stam. De takken zijn de mensen, met Jezus verbonden. "In de Here God is rust, orde en liefde te vinden". Jelmer vertelt over de Goede Herder en Zijn taak. Leer te luisteren naar Zijn stem. Jelmer volgt deze herder, geïnspireerd in het stille van zijn binnenkamer. Enthousiast vertelt hij over 'Vaders liefdesbrief' (p. 48): "Mijn kind, Je kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Alles wat je doet is bij Mij bekend". Een intense liefdesbrief. Gods verlangen naar persoonlijk contact met jou. Jij bent uniek, zoals jouw vingerafdrukken uniek zijn. Hij wil voor jou zorgen en jij mag Zijn kind zijn. Gebruik jouw gaven en talenten. Ontwikkel deze unieke talenten verder en groei in je geloof. De liefdesbrief van God wordt beschreven in de Bijbel, Zijn Woord¹. God als Eigenaar. Jij als uniek geschapen persoon. In het boek staan verschillende inspirerende gebeden; uitnodigend om zelf na te bidden. "*Gebed*

Lieve Vader in de Hemel.

U bent zo'n goede Vader.

Heer, U zorgt voor iedereen.

Heer, zorg zo ook steeds weer voor mijn leven.

Laat het vuur van Uw liefde steeds meer worden in mijn hart.

In de naam van Jezus,

Amen".

Het boek ***riend van de almachtige God*** is een enthousiaste uitnodiging om de Almachtig God, de liefdevolle Vader te leren kennen en om Hem te dienen. Ontdek de geestelijke rijkdom om met God te leven. Een boek met een persoonlijke stijl, makkelijk leesbaar, met jeugdige elan voor Jezus en met een enorme overgave en toewijding aan de Almachtige God. Inspirerend verhaal!

¹ Pag. 48-51. Lees deze teksten als een studie over de persoonlijke band tussen jou en God: Ps. 139:1-3, Matt. 10:29-31, Gen. 1:27, Hand. 17:26, 28), Jer. 1:5, Ef. 1:4, Ps. 139:13-16, Ps.71:6, Joh. 8:41-44, 1 Joh. 4:16, 1 Joh. 3:1, Matt. 7:11, Matt. 5:48, Jac. 1:17, Matt. 6:31-33, Jer. 29:11, Jer. 31:3, Zefanja 3:17, Jer. 32:40, Ex. 19:5, Jer. 32:41, Jer. 33:3, Deut. 4:29, Ps. 37: 4, Fil. 2:13, Ef. 3:20, 2Thess. 2:16-17, 2 Cor. 1:3-4, Ps. 34:19, Jes. 40:11, Openb. 21:3-4, Joh. 17:23, 26, Hebr. 1:3, Rom. 8:31, 2 Cor. 5:18-19, 1 Joh. 4:10, Rom. 8: 31-32, 1 Joh. 2:23, Rom. 8:38-39, Luc. 15:7, Ef. 3:14-15, Joh. 1:12-13, Luc. 15:11-32. Bron: www.IkzoekGod.nl



Correspondentie:

- “Ik heb nog nooit een site gezien, waar het vaderschap zo wordt benadrukt en positief wordt ingevuld. Heel bijzonder!”
- “Een mooie recensie ². Fijn om te lezen. Hartelijke groet, Wim.”



aandacht en affectie – vader en zoon

² https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_14.pdf - pag. 8-9: recensie van het boek van Wim Bevelander – *40 Jaar kleinkunst*.

Vaderschap als kernwaarde (notities en inspiraties)

Versie 28-07-2023



Liefhebben is:

Warmte voelen

Voor elkaar bidden

Elkaar troosten

Zegeningen tellen

Gezellig samen eten

Veilig met elkaar

Samen lachen

Vergeven

Familie zijn

Kernwaarden voor vaderschap³:

1. prioriteit geven aan vaders en hun vaderschap; Fathers matters; keuzes die kansen bieden.
2. Jezus' boodschap serieus nemen; geloof dat verschil maakt voor je dagelijks leven

³ Geïnspireerd door het boek 'Samen jong' - <https://www.missionederland.nl/brengleven/samenjong/overhetboek>

3. hart voor vaders hebben;
4. verantwoordelijkheid dragen/geven; leiderschap voor vandaag en morgen
5. een warme gemeenschap bevorderen; dat is cool
6. beste vader met vaders zijn; geloof handen en voeten geven

Behoeften als vader > verkenning:

- Wie ben ik als vader?
- Waar hoor ik bij als vader? Wie houdt van mij en van wie houd ik ?
- Waarom leef ik, als vader? Welk verschil maak ik als vader?

Kernwaarden: als:

hechting, humor, genieten, besef van zijn, bemoedigen, omgaan met emoties, emotionele veiligheid, grenzen (rekening houden met andere mensen, respect, omgang met anderen), eerlijkheid, duidelijkheid, geduld, plezier, structuur (rust, rituelen), lichamelijk contact, stimuleren/bewegen, liefdevol communiceren.

Waarden: geluk, optimisme, vertrouwen, onvoorwaardelijk, plezier, vindingrijkheid, essentie, geborgenheid, mildheid, toewijding, zelfbehoud, leiderschap, energiek, troost, inlevingsvermogen > zo maar een rijtje waarden.

- Wat zijn jouw waarden als man, als vader, als partner, als gezinslid, als familieman, als werknemer, als vriend, als coach?
- Wat zijn de waarden die kenmerkend zijn/waren voor jouw gezin van herkomst?
- Welke waarden wil jij aan jouw kinderen doorgeven?

Rijte waarden, die met jouw leefstijl te maken hebben, als inspiratie voor jouw voorbeeldfunctie (soort schijf van 5): n.a.v. 1 Timotheüs 4:12.

- **Woordgebruik:** taalgebruik, taal van waardering en respect, liefdestaal, betrekkningsniveau
- **Wandel:** attitude/houding, gedrag, voorbeeld zijn, inspiratie zijn, respect, waardigheid
- **Liefde:** genegenheid, van-hart-tot-hart, affectie, knuffelen, 'hug'-geven, buidelen, onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijke liefde, agapè-liefde
- **Geloof:** levensbeschouwing, spiritualiteit, houvast, liefdesgebod, contemplatief, de Aanwezige, zicht op de Ander/ het gezicht van de ander (Levinas), rentmeesterschap, Agapè, toekomstperspectief, dienstbaarheid, barmhartigheid, geven en ontvangen, vergeven vanuit ontvangen vergeving, rechtvaardigheid en gerechtvaardigd zijn in Christus, Zoonschap.
- **Reinheid:** puurheid, hygiëne, respectvolle aandacht, het belang van de ander, gereinigd, inkeer, geweten, moraal, Daddycation/toewijding, compassie, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, Christ-like ⁴, relationele ethiek (Nagy) – vanuit de contextuele benadering/therapie ⁵.

⁴ - Vande Kamp, H. (1991) *Family Therapy, Christian Perspectives* – Baker Book House: Grand Rapids, Michigan, 39-75: 'The Family, Religion, and Identity: A Reformed Perspective'.

- Vande Kemp, H. (1996) Psychology and Christian spirituality: Explorations of the inner world; in: *Journal of Psychology and Christianity*, 15, 161-174.

⁵ Jaap van der Meiden (2020) *Van contextuele theorie naar praktijk* – Bussum: Uitg. Coutinho; o.a. pag. 9-10, 19-21; 197 > register.



Wat is jouw kern?

Je bent je kernwaarden

Ze bepalen je prioriteiten, wat je doet (en hoe je het doet), je relaties, hoe je leven zal verlopen en zelfs wie je bent. In een notendop zijn je waarden de zaken die jij het belangrijkste vindt in je leven

Waarden zijn alle opvattingen die een groep mensen belangrijk vindt; normen zijn de regels die uit die waarden voortkomen. Zo vertaalt de waarde 'respect hebben voor het eigendom van anderen' zich in de wet, die diefstal verbiedt.

Waar zijn kernwaarden voor?

Kernwaarden zeggen iets over overtuigingen die je hebt. Het is een combinatie van gedachten die je meekreeg vanuit opvoeding, school, omgeving of die je zelf hebt gevormd. Het is ook wat je gelooft en waar je je veilig bij voelt. Kernwaarden geven aan hoe je in het leven staat, wat je beweegt, wat jou drijft.

De 10 meest voorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

JOUW BELANGRIJKSTE KERNWAARDEN

LEERGIERIGHEID	VERBINDING	SPIRITUALITEIT	LOSHEID	WINNEN
CONTACT	SPEELSHEID	INTELLIGENTIE	DANKBAARHEID	HARMONIE
ACTIE	REPUTATIE	PLEZIER	CONTRIBUTIE	MACHT
VERANTWOORDELIJKHEID	CONTROLE	DEVOTIE	PROFESSIONALITEIT	PASSIE
FOCUS	KWALITEIT	TEAMSPIRIT	CREATIVITEIT	VEILIGHEID
LIEFDE	MEELEVENDHEID	SENSATIE	FLEXIBILITEIT	INTIMITEIT
RISICO	OPENHEID	ONDERSTEUNING	EXTASE	LOL
SOCIALE BETROKKENHEID	SUCCES	ONAFHANKELIJKHEID	AVONTUUR	ZEKERHEID
INTEGRITEIT	ORDE	WAARDERING	GEZONDHEID	STATUS
COMMITMENT	ZEKERHEID	DUURZAAMHEID	RUST	EMPATHIE
RESPECT	UITDAGING	WARMTE	GROEI	COMPETENTIE
VRIJHEID	INVLOED	VITALITEIT	AUTHENTICITEIT	...
LOSHEID	BLIJHEID	SPONTANITEIT	EERLIJKHEID	...



6



⁶ <https://happyholics.com/kom-tot-jouw-kernwaarden-met-deze-oefening/#:~:text=Voorbeelden>

In Christus ben ik waardevol



Ik ben door God gemaakt naar Zijn beeld.⁽¹⁾
 God heeft mij geweven in de
 moederschoot.⁽²⁾
 Ik ben een kind van God,
 uit Hem ben ik geboren.⁽³⁾
 Ik ben door God uitgekozen.⁽⁴⁾
 Alle haren op mijn hoofd
 zijn geteld. Ik ben meer
 waard dan de vogels in het
 veld.⁽⁵⁾
 Ik ben een vriend van
 Jezus.⁽⁶⁾
 Ik ben Gods
 medewerker.⁽⁷⁾
 Ik ben een tempel van
 de Heilige Geest, die
 in mij woont.⁽⁸⁾
 Ik ben meer dan
 overwinnaar.⁽⁹⁾
 Ik ben lid van een
 uitgekozen geslacht,
 een koninklijk
 priesterschap,
 een heilige natie,
 een volk dat Gods
 eigendom is.⁽¹⁰⁾

Zie:
 1. Gen. 1:26
 2. Ps. 139:13
 3. Joh. 1:12-13
 4. Kol. 3:12
 5. Mt. 10:29-31
 6. Joh. 15:15
 7. 1 Kor. 3:9
 8. 1 Kor. 6:19
 9. Rom. 8:37
 10. 1 Petr. 2:9

DPM
 NEDERLAND

...WOORD EN GEEST SAMEN!

Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12, 1 Tess. 1:4)⁸
 Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20)

⁷ <https://www.derekprince.nl/webshop/kaarten/in-christus-ben-ik-waardevol/>

⁸ <https://iamloved.nl/identiteit/teksten-bijbel-over-wie-wij-zijn-in-christus/>

Ik ben een deel van Christus' lichaam (1 Kor. 12:27)

Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik zijn zoon/dochter ben (Gal. 4:6,7)

Ik ben een heilige (1 Kor. 1:2, Ef. 1:1)

Ik ben een heilige deelnemer aan de hemelse roeping (Hebr. 3:1)

Ik ben een kanaal van Christus' leven (Joh. 15:5)

Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)

Ik ben een medebewoner met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19)

Ik ben een mede-erfgenaam met Christus en deel met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17)

Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

Ik ben een tempel/woonplaats van God, Zijn Geest en Zijn leven verblijven in mij (1 Kor. 3:16)

Ik ben één van Gods levende stenen, opgebouwd tot een geestelijk huis in Christus (1 Petr. 2:5)

Ik ben een vijand van de duivel (1 Petr. 5:8)

Ik ben een vreemdeling en een bijwoner van deze wereld waarin ik slechts tijdelijk leef (1 Petr. 2:11)

Ik ben een vriend van Jezus (Joh. 15:15)

Ik ben een zoon/dochter van God en één met Christus (Gal. 3:26,28)

Ik ben een zoon/dochter van God; God is mijn geestelijke Vader (Rom. 8:14,15)

Ik ben een zoon/dochter van het licht en niet van de duisternis (1 Tess. 5:5)

Ik ben gekocht en betaald (1 Kor. 6:20)

Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Rom. 5:1)

Ik ben geschapen om goede werken te doen (Ef. 2:10)

Ik ben Gods kind (1 Joh. 3:1)

Ik ben Gods maaksel -Zijn handwerk- opnieuw geboren in Christus om Zijn werk te doen (Ef. 2:10)

Ik ben het zout van de aarde (Matt. 5:13)

Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14)

Ik ben lid van een uitgekozen geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1 Petr. 2:9)

Ik ben meer dan overwinnaar (Rom. 8:37)

Ik ben niet de grote 'Ik ben', maar door de genade van God, ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10)

Ik ben uit God geboren en de boze, de duivel, kan mij niet raken (1 Joh. 5:18)

Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen (Joh. 15:16)

Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)

Ik ben verzoend met God (2 Kor. 5:18)

Ik ben vrijgemaakt van de wet van de zonde (Rom. 8:2)

Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan Zijn leven (Hebr. 3:14)

Ik heb toegang tot de Vader (Ef. 2:18)

Ik vermag alle dingen in Hem Die mij kracht geeft (Fil. 4:13)

Documentatie:

- <https://www.werkplanet.nl/kernwaarden/>
- [Vaderdag: Wat zegt de Bijbel over vaderschap? - MijnKerk.nl](https://www.vaderdag.nl/vaderdag/wat-zegt-de-bijbel-over-vaderschap?)
- <https://caromentorschap.nl/blog/caro-blog-2-7-redenen-waarom-familie-belangrijk-is/#:~:text=De%20waarde%20van%20familie%20in,is%20en%20van%20waarde%20is.>

- <https://happyholics.com/kom-tot-jouw-kernwaarden-met-deze-oefening/#:~:text=Voorbeelden>
- <https://www.zozwanger.nl/huid-op-huidcontact-van-de-baby-met-papa/>
- <https://www.derekprince.nl/overdenkingen/je-waarde-in-christus/>