

# VADER-GIDS AVOND 26 SEPTEMBER 2022 DE ARK - GORINCHEM



# WELKOM

## Vaders over vaderschap

### Programma:

- Opening – welkom – gebed
- Zingen: Opwekking 347 – Ik geloof in God de Vader
- Schriftlezing: Joh. 15: 1-17 De verbondenheid tussen Abba, Vader en Jezus Messias.
- Zingen: Opwekking 213: U zij de glorie
- Betrokken vaderschap - Daddycation





# DADDYCATION

Toegewijd vader zijn

Voorbeeld aan hoe God de Vader, Abba en de Here Jezus Christus met elkaar verbonden zijn.

Jezus laat zich inspireren door Zijn Vader.

Hij luistert naar Hem, spreekt met Hem, heeft macht en kracht, doch kan niet zonder Zijn Vader

Mijn Vader is de Landman: wijnbouwer, landbouwer, agrariër, boer.

Karakter: zorgzaam, verzorgend, attent, scherp, gericht op de oogst

Bezig met de aarde. Zonlicht > rijping.





Bruce Wilkinson zich voorlichten door een wijnboer:

*'Nieuwe ranken hebben de neiging omlaag te kronkelen en langs de grond verder te groeien,' legde hij uit. 'Maar ze dragen daar beneden geen vrucht. Bij ranken die over de grond groeien, raken de bladeren bedekt met stof. Als het regent, worden ze modderig en komt er meeldauw op. De rank wordt dan ziek en nutteloos.' 'Wat doe je dan?' vroeg ik (Bruce Wilkinson). 'Afsnijden en weggooien?' 'O nee!' riep hij uit. 'Daar is de rank veel te waardevol voor. We lopen met een emmer water door de wijngaard op zoek naar zulke ranken. We tillen ze op en wassen ze af.' Hij gebaarde met zijn donkere, eeltige handen. 'Dan wikkelen we ze om het latwerk of binden ze op. Niet lang daarna doen ze het prima.'*

Toen ik bovenstaande las begreep ik des te meer hoe liefdevol de 'landman' omgaat met de tere nieuwe ranken, die hun weg nog naar beneden zoeken! Die bijna als een automatisme hun weg naar de aarde zoeken en terecht komen in de modder! Dan begrijp je ook beter vers 3 uit dit gedeelte waar Jezus zegt: Gijlieden zijt nu rein! Wat een zorg, niet alleen in het offer van Jezus Christus. Maar ook voor Gods Kinderen in het groeiproces van jongs af aan! De jonge ranken worden schoongemaakt, verzorgd en 'omhoog' gericht, zodat de Zon ze kan bereiken met haar koesterende stralen en ze vrucht gaan dragen.



# Reflectievragen:

Hoe is God de Vader **Landman** voor jou?

Hoe beleef jij dat, God als jouw **Landman**?

Hoe groei jij daarin?

Wat zijn belemmeringen voor jou?

Hoe overwin je belemmeringen?



# WELKE VRUCHT DRAAG JIJ ALS VADER VOOR JOUW KINDEREN?

Nadenkertje! Schrijf maar op!

- LUISTEREN
- GENEGENHEID VAN JOUW KIND ONTVANGEN
- AANDACHT GEVEN
- SPELEN
- KNUTSELEN
- GENEGENHEID EN AFFECTIE GEVEN
- VOORLEZEN
- BUIDELEN
- SPORTEN
- CORRIGEREN
- GAMEN
- HUISWERK MAKEN
- .....

NEEM EVEN DE TIJD OM HIEROVER NA TE DENKEN EN AANTEKENINGEN TE MAKEN  
OF MET JEZELF AF TE SPREKEN WAT JE GAAT VERANDEREN OF TOEPASSEN/INVOEREN.





# FILMPJE

Atleet – 400 meter Barcelona – zoon en vader

<https://www.youtube.com/watch?v=t2G8KVzTfw>



## DE VRUCHT VAN DE GEEST



Voor veel vrucht moeten we in de Wijnstok blijven





# Vragen voor na de pauze (in duo's)

- **Hoe is God de Vader Landman voor jou?**
- **Hoe ben jij Landman (vader) voor jouw kind(eren)? Op welke manier ben jij er voor jouw kind(eren)?**
- **Wat geven de kinderen aan jou terug?**
- **Bekijk samen:**

<https://www.geloofstoerusting.nl/videos/mannen-bouw-en-beschermt/>

**Bespreek samen wat je van deze video vindt.**

- **Wat waardeer je van de ander als vader, terugkijkend op jullie gesprek.**
- **Samen afsluiten met gebed: voorbede en dankzegging.**



# VRAAG AAN JOU:

Mag ik aan jou een aantal vragen toesturen, bij wijze van een interview over jouw vaderschap?

Zo ja, geef mij dan even een seintje, dan stuur ik jou graag een aantal vragen toe.

Voorbeelden? Zie op [www.bobderaadt.nl/vaderschap.php](http://www.bobderaadt.nl/vaderschap.php)

Voor geloofsopbouw als vader: zie **VaderKracht Centraal**  
[www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php](http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php)

# Afronding

